

Välkomna till vårt café!

Välkomna att fika i vårt trädgårdscafé Jordgubben i mitten av kolonilottsområdet.

I vårt café säljer vi kakor och bullar, läsk och kaffe eller te till ett lågt pris varje söndag mellan kl 11-16 under sommarsäsongen.

För dig som inte gillar sötsaker kan vi även erbjuda ostsmörgåsar eller det veganska alternativet med hummus. Det veganska innehåller då inga animaliska produkter då vi använder mjölkfritt matfett och bröd - men det är inte hembakat.

Ibland har vi även grönsaker eller vackra blommor som vi har odlat. Detta kan vara exempelvis rabarber, dill, morötter eller liknande. Söndagen den 18 augusti blir det café och skördemarknad samt loppis.

Då vi har sittplatser under tält passar ett besök hos oss lika bra vid solgassande timmar som under småregniga söndagar.

Alla bullar och kakor är hembakade i våra egna medlemmars kök där vi följer [livsmedelsverkets krav på hygien och föreskrifter](#) och [krav på tillfällig livsmedelsverksamhet](#).

Vi är även insatta i allergener och berättar gärna mer om vad det vi har bakat innehåller.

Pengarna går oavkortat till föreningen och säkerställer vårt ideella café samt Hässelby Trädgårdsförenings fortsatta verksamhet för oss kolonister.



Vårt café öppnar igen för säsongen den 19 maj 2019 om vädret tillåter och vi planerar att även i år hålla öppet på nationaldagen torsdagen den 6 juni.

Vi fortsätter efter det varje söndag hela sommaren fram till om med 25 augusti när vi avslutar säsongen.

Hoppas att vi ses!